

Grundejerforeningen Malerkrogen
Jubilæumsfesten 2004.
Tale i forbindelse med generalforsamlingen.

For 25 år siden, nærmere den 24. september 1979, blev den første generalforsamling afholdt på PØT MØLLE KRO, hvor følgende blev valgt til bestyrelsen. Det var:

Gudrun Rasmussen
Asta Jacobsen
Niels Lund Madsen
Kristian Kristensen og
Knud Vendelbo

Forinden var køb af grundene foretaget ved lodtrækning.

Malerkrogen var nu en etableret grundejerforening, og byggeriet kunne gå i gang på et markstykke, som godset Frijsenborg havde solgt fra. Formentlig pga. anlægningen af den nye ringvej, hvorved den regionale trafik blev ledt udenom byen.

Snart skød det ene hus op efter det andet og de nye grundejeres pionerliv begyndte. Uden de høje hække lærte man hinanden at kende og det sociale liv kunne udvikle sig. Der blev udvekslet ideer og man hjalp hinanden med anlæg af flisegange, haver, mv.

Der kom også gang i de sociale arrangementer. Den første Sct. Hans Fest blev afviklet i forhaven hos Finn og Gudrun i nr. 33. Og snart blev det en tradition med en årlig vejfest i sommertiden. Således dannede telte rammen om mange festlige indslag. En festdeltager beklagede sig over et vådt stolesæde. Snart gik det op for Joan, at hun skulle føde og inden morgenen kom der besked fra Silkeborg Sygehus om, at det blev en dreng. Der blev arrangeret "trillebørsfræs" og andre muntre selskabslege. Ingen vejfest var forbi, før der var hentet morgenbrød hos bageren på Randersvej. Vejfesten varede typisk fra fredag aften til søndag eftermiddag. I flere år var fastelavnsfesten med "slå katten af tøndem" et fast punkt i kalenderen. Mange fantasifulde udklædninger blev skabt og flere grundejere lagde velvilligt carporte og garager til.

Men ikke alt har været fester. Mange frivillige timer er brugt til vores grønne områder. Frivillige kræfter gik i starten på skift med græsklipping på områderne inklusiv fodboldbanen ved skoven. Legepladsen blev startet op med villige børneforældre. Og samtlige træer er plantet af grundejerne selv. Derfor kan vi roligt være stolte af Malerkrogen, som den fremstår i dag. Men ikke alt varer ved, og tingene skal vedligeholdes. Derfor er det positivt, at så mange slutter op omkring arbejdslovedagene, hvor der males, luges, plantes og meget mere.

Vores grønne områder fremstår faktisk så flot, at de benyttes af folk udenfor Malerkrogen, og mange har fået forklaret, at det ikke er kommunens områder men grundejernes.

Også husene er efterspurgt. Med jævne mellemrum retter de lokale ejendomsmæglere forespørgsler om opkøb af husene, hvor køberne står i kø. Det er heller ikke mange parcelhusejere, der har de smukke og rekreative Frijsenborgskove som nabo.

Flere grundejere har valgt Malerkrogen som bolig, fordi kvarteret har de ideelle forhold for børn. Gode trafikale forhold og kort afstand til Skovvangsskolen og børnehaven. Og hvis den pæne parcelhushave bliver for trang, er der været mulighed for hulebygning og andre lege oppe i skoven. Det er muligvis disse gode rammer, der har dannet baggrunden for det gode forhold der er til stede mellem børn og voksne i kvarteret.

Hvordan er navnet opstået? Navnet Malerkrogen blev en realitet i 1690'erne. Da det store byggeri på Frijsenborg stod på, boede malerne i dette hjørne af skoven, midtvejs mellem slottet og byen. Navnet Malerkrogen figurerer i kirkebøgerne langt op i 1700-tallet da en enke med navnet "maler-Ane" boede her i mange år efter byggeriet.

At en maler har hængt sig på dette sted er korrekt. Men navnet eksisterede allerede på det tidspunkt, og er ikke opstået af den grund.

Og lidt om fremtiden. Det er bestyrelsens håb, at Malerkrogen fortsat må være et godt sted at bo. At vi stadig kan samle frivillige kræfter til såvel fest som arbejde. Tingene skal stadig vedligeholdes. Og hvis vi alle i den fælles frivillige ånd giver en håndsrekning, vil der fortsat være grobund for det gode naboskab, der altid har været til stede her i Malerkrogen.